

Gezinsbond Stekene

We gaan op reis – donderdag 5 oktober 2023 – naar ...

Programma



We rijden naar het Biezemhof voor het jaarlijks palingmenu: in 't groen, gebakken, in de roomsaus, of op Provençaalse wijze met frietjes naar believen. Voor wie geen paling lust is er Tournedos met sla en frietjes.

Na de middag rijden we naar Zelzate voor een geleid bezoek aan “**Zelzate 4 Musea**” ... vier musea in 't Klooster die een bijzondere toeristische trekpleister in Zelzate vormen. Ze delen een unieke historische locatie: het oude klooster, dat ooit was verbonden aan een katholieke meisjesschool. Nog een mooie troef, naast het bijzondere kloosterinterieur, is het bruine café De Sacristie, waar er na elk bezoek sfeervol kan worden nagepraat bij een hapje en een tapje.



We bewonderen de herinneringen van de carrière van de “**The Voice of Europe**” **Eddy Wally** met als gids dochter Marina Wally.

We maken kennis met “**Mietje Stroel**” de verloofde van Manneken Pis zowat de bekendste inwonster van de kanaalgemeente.

Onder leiding van de gids verkennen we het **Heemkundig documentatie centrum** met vele snuisterijen van vroeger.

De kolonel vertelt ons meer over het **2de Regiment Gidsen** dat tijdens de 2^{de} Wereldoorlog de Duitse aanval aan het kanaal Gent- Terneuzen heeft gestopt.

De namiddag wordt afgesloten met gebak en koffie/thee.

Prijs: 60€ voor leden Gezinsbond (dranken niet inbegrepen)

65€ voor niet- leden (dranken niet inbegrepen)

Inschrijven: voor 14 september bij Ludwine Rutsaert Tel 03/779 91 02 of ludwine.rutsaert@telenet.be met vermelding menukeuze

Alle deelnemers worden +/- 10u30 opgehaald in het centrum van Stekene

Betalen: contant of op BE38 4188 0378 3172 van Gezinsbond Stekene met vermelding naam deelnemer(s)+ menukeuze